

“Vrije wachters”

Roeland M.M. Hogt (“Fabulo”)

Gedichten en gedachten, 2000 en 2001

“gedichten en gedachten uit een periode van verandering, verwondering, vertwijfeling, hoop en liefde”

“schilderijen en foto’s rondom de diverse thema’s”

Volgnummer 7, 16 juni 2005

Inhoudsopgave

De belevenissen van de stad 4

Dans-liefde-gedichtjes 5

Waar gedachten een fantasie zijn 6

Door tasten 6

Poëzie 6

De grens 7

Liefde in stilte 7

In de diepste wateren 9

Stop 9

Tientallen 10

Een kus van mijn hand 14

Sensualiteit 14

Wat grenst aan fantasie 15

Zondag 15

De echo van de liefde 16

Gegeven geluk 17

Engelzoen 17

Zacht 17

Binnenste buiten 18

Gedroomde gedachten 18

Gesloten gedachten 19

Wat is verliefd 20

Van wie houdt je hart 21

De appel en het paradijs 21



- Een illusie rijker 22**
- Dromenland 22**
- Kopje onder 23**
- Overtroffen verlangen 23**
- De dans in je ogen 24**
- Mijn hand op jouw lichaam 24**
- Zicht op het paradijs 25**
- Drie nummers verliefd 25**
- Van niets tot iets groots 25**
- De wondere wereld 25**
- Zacht gestreeld 26**
- Gesluierde liefde 26**
- Dans in stilte 27**
- Het paradijselijke zijn 27**
- Lente in mijn buik 28**
- Vrijheid 29**
- Jouw hart 29**
- De ziel van binnen 30**
- Dolende stappen in het bos 30**
- Vliegen naar het licht 30**



De belevenissen van de stad

Indrukken van Rotterdam op een zonnige dag in augustus 2000



Mannen op bankjes
groen als gras
in gedachten verzonken
komt een duifje op je af
stukje brood liefder

Niemand thuis, vandaar die mobieltjes

Wat ziet de stad
leven tussen aarde en lucht
vast en vluchtig
daar tussen in
een compositie van gedachtenspingsels
tot stil bevroren

Lopende doende
ver-gaan-de gedachten
blik trekt en blikken treffen
samenleven in kleurigheid

Grenst de stad

Hoe leeft de stad
dagelijks dag
nooit nacht



Dans-liefde-gedichtjes

Zon, muziek van Gloria Estefan en een drankje

Is er wat
dat iets
ongrijpbaars
tastbaar maakt
liefde voor dans
dans voor liefde

Je ogen
alles
in jou
van jou
samen leven
in een fantasie die is

Jij zo maar
dichtbij
laat me even van jou zijn

Houden van jou
het is de eenvoud
het is tasten
liefdevol voelen
bijna zonder je aan te raken

Dynamiek ritme
snelheid sprankelend
in je ogen
zie ik de rest van de wereld

Roman zeven
maar liefde nu echt
waar

--

Eén liefde
veel samen
eindeloos en het deelt onbeperkt
vis en broden
als wonder van Onze Lieve Heer

Bij het vallen in liefde
heeft het opstaan een nieuw gezicht



Waar gedachten een fantasie zijn

.. zijn ogen een open boek
lees ik je
maar begrijp ik je
wil je dat
en durf ik wat
de spanning van het moment
net genoeg of net teveel
wat ik ook doe
begrijp dat ik nu
even
heel erg veel van je houd

Door tasten

Doortasten, heer zal je zijn
de verleiding jij
maar ik blijf een heer
vraag je hand, dans en dans
en zoek de grens
die er misschien helemaal
niet is

Poëzie

Poëzie is een poes die
spint, rustig bij je
ligt en vanuit har
warmte voedt
Fantast die je bent
jij je daarin herkent



De grens

wat is de grens van
je gedachten als
je denkt dat deze
grens jouw grens is
wie zegt dat
jij toch nou dan!
jouw grens is
jouw grens
en je gedachten
grenzeloos
dus wat is dus
je grens

Liefde in stilte

een gele bank
ik zit in het midden
niemand naast me
liefde in stilte
een blik naar de toekomst
hopen op meer
liefde in stilte
stille gedachten
wie ben jij die
mijn liefde vindt
liefde in stilte, onhoorbaar
maar het is er
luister maar naar mijn
hart
het klopt voor jou



Laat me gaan

mijn weg is mijn weg
jouw gevoel is jouw gevoel
ik kies en hoop op
jou
bij me
samen
maar goed dat is
hoe je voelt
het wel
het is er wel
of niet
laat me gaan
of laten we gaan?
de waarheid
telt
de harten die
willen
twee is samen één is
alleen
maar we gaan
altijd

In de diepste wateren



daar leven de echte gedachten
zonder censuur
van de realiteit
wat telt er
de werkelijkheid die is
of de fantasie de gloort
aan de horizon
loop je door of
blijf je staan
een pot goud aan het einde
van de regenboog
is ongrijpbaar
evenals die
horizon van je hoop
die er niet is
maar de weg is
mooi en
eindeloos

Stop

stop de woorden stop
mijn gedachten
even maar rust
hoor je me?
rust!
om na te denken
en die woorden
toe te laten
die de waarheid
vertellen



Tientallen

tientallen gedichten, oneindig lijkt
de bron van inspiratie
gloedvol betoog
voor de echtheid van
de gedachten
om de ontzuivering
te weerstaan

Genieten

Lopende gedachten zoeken
de balans
tussen donker en licht
tussen grauw en kleurrijk
we weten het wel
we weten het wel
donders stormen en piraten
maar de muziek blijft
met een kraak of een tik
de muziek blijft
we luisteren zonder horen
we kijken zonder zien
we praten onze zinnen
sluiten de deur naar ons hart
wachters van verstand
ik kijk in hun ogen
een blik levensloos naar ver
naar ver naar een vijand
die er niet is
ik stuur ze met verlof !
nee beter nog, ik laat ze vrij!!
vrije wachters wachten niet
vrije wachters denken niet
vrije wachters
genieten

Tango



muziek sleept lichtvoetig
veel meer dan stemmingmakerij
de muziek de instrumenten de zang
dancers dansen niet
dancers bewegen
met ingehouden adem vol passie
versmolten in een twee-eenheid
passie en liefde op de vierkante meter
passie en liefde
de Tango verteldt dat verhaal
het verhaal dat wij dansen
de muziek sleept lichtvoetig
en wij leven een klein moment
natuurlijk!
een klein moment dat blijft
een roes balanseert en passioneert de realiteit

Spanning in twijfels

de zorgen van alledag grijpen je op de dag
maar blijven soms dagenlang
spanning in twijfels is kijken naar de achterkant van het schilderij
als we blijven bij dit beeld beeldt dit onze twijfels
onduidelijk op de achterkant van het schilderij
de schoonheid van de voorkant is er
maar we moeten deze wel zien
zien van de schoonheid laat
de spanning bij de twijfels
op de achterkant van de realiteit



Jacht op geld

jacht op geld
jacht op bezit
maakt dat de waarde van je leven?
een waardevol leven gevangen in klinkende munt
een geluid klaterend koel
prettig zo op zijn tijd
maar wat is het waard
ja echt waard je geluk
getallen tellen maar woorden vertellen
en dat is net iets meer
woorden woorden woorden
achteloos geschreven
achteloos, want er is genoeg
ik zie de mensen jagen
carrière geld ambitie
zakelijkheid
om wat te winnen
maar wie is je tegenstander
of ben je dat zelf
is je wereld de spiegel van je handelen
dan
is de keuze aan jou

De vlucht

de vlucht van vogels
hoog in de lucht
verbeelding spreekt
de vrijheid daar
zo vrij als een vogel
bij de vlucht van een vogel gaan gedachten mee naar boven
om
verfrist door schaduwloos licht
verhelderd te worden
de vlucht van gedachten
laat ze gaan in vrijheid
jouw ziel
jouw menselijkheid
in kwetsbaarheid tot grote hoogte
een laffe jager die dat stopt
maar weet dan dat de ziel overleeft



Gloedvol

Gloedvol verdriet
spijt van wat is gebeurd
een vloek overstemd
even...
gloedvol verdriet
weet dan dat je leeft
en er troost mag zijn
als een warme deken om je naakte waarheid
dat slaapt heerlijk

Hand in hand

zachte zachte zachte
aanraking
voelen
beleven
en delen
warmte in tederheid
gevoel in sensualiteit
hand in hand
veel meer dan
een verbinding
een overbrugging
indien liefde erin gevangen is

Een kus van mijn hand



daar waar je wel wilt maar niet durft
een blijk van liefde
een zoen te geven
blikken en blozen wil je ontwijken
de kus
de kus
gevangen in mijn hand
geef ik haar jou
niemand ziet het
maar jij voelt het
verbaasd geluk
mijn gelijk

Sensualiteit

de ronding
van je ogen
gevangen in je wimpers
glinsterende gedachten in de spiegeling van mijn zicht

Sensualiteit
een lijn een beweging
een suggestie
een taal ongesproken
maar wel begrepen
fantasiën worden geprikkeld
gedachten ontwikkeld

Sensualiteit
verliefd op de verwachting
verliefd op de droom
de droom of meer
maar zeker
schoonheid gehuld
in sensualiteit
in fantasie onthuld



Wat grenst aan fantasie

lopende gedachten
zoekende blikken
diffuse beelden en opvallende details
een brein in beweging
ziet
herkent
beleeft en bedenkt
een fantastische wereld
wens en droom
schoon of te schonen
prikkelend lichaam
in zachte vormen
zacht
zacht
lief
zachte liefde
grenzeloos

Zondag

ochtend in gedachten
zachte muziek
ik wakker
en toch een beetje in dromen

dag
dagje
gedachtje

heerlijk in mij
kopje koffie erbij

het kleine geluk in letters gevat
tot woorden gevormd
gedachten
gedicht
geopend



De echo van de liefde

In de echo van de liefde
zoek ik jou
in de echo van de liefde
een klank beantwoord

tweespaak in harmonie
ik roep en ik hoor
maar
zie je niet
en de liefde verdwijnt

koude blijft
ik kleed me warm aan
de kilte van de tunnel
duurt soms te lang
dan wil ik weg van het moment
terug
naar het goede dat was
vooruit
naar de liefde die komt

dat verlangen
de echo van de liefde
klanken klinken als muziek
de zoete gedachten
van een tedere omhelsing
samen in mijn jas
geborgenheid bij elkaar
in oneindigheid

Liefde

gedachten in liefde
gedachten van liefde
gedachten voor liefde
gedachten met liefde
liefde gedacht geloofd
weerbarstig
vandaag



Gegeven geluk

gegeven geluk
gekregen woorden
gevonden gevoelens
tastbaar
teder
intiem
O hoe ik houd
van dat gevoel
ik voel en tast in het oneindige
het lichaam
gezien
omarmen
gegeven geluk

Engelzoen

de zoen van een engel
gevlugeld in wit satijn
liefde ontluikt

een zoen van een engel
gevoel in het ontastbare

een zoen van een engel
ik sluit mijn ogen
open mijn gedachten
en
hoop op een
wonder
in
heerlijkheid

Zacht

zacht mijn gedachten
zoet mijn wil
jij in mijn armen
al wat ik wil
zachtjes
geborgen
gesloten contact
geopende liefde



Binnenste buiten

gekeerde gedachten
ongezien gelijk
gevrijwaarde
waarheid

binnenste buiten
de echtheid
onbedekt

binnenste buiten

Gedroomde gedachten

gevonden gevoel
weten voorbij de nuchterheid
vreugde
ontstoken
vreugde verlicht
zichtbaar geluk

Utopisch goed

goede gedacht gevonden
in utopie bevrijd
eindeloos ver is de horizon van je wens
eindeloos ver staat die pot met goud
daar vestopt
nooit gevonden
maar de utopie
blijkt de waarheid in spé
als je gaat lopen



Gesloten gedachten

de wereld is ontastbaar ver
maar dreigend dichtbij
ik hier
in mij

gesloten glazen koepel
ik zie
een schreeuw
ongehoord
een schreeuw
om vrijheid
een schreeuw
om geborgenheid

een grens die kan bestaan
alleen zover gedachten gaan
leeft
en scheidt
gesloten gedachten
onthouden tijd

Wat is verliefd

wat is verliefd
vlinders
fladderende vleugels
kriebels in je buik

wat is verliefd
ogen
een twinkeling
de spiegeling van je ziel

wat is verliefd
lippen
zachte tederheid
in intimiteit verenigd

wat is verliefd
gevoel
willen omhelsen
maar jij ongrijpbaar
soms zo
soms zo
onbegrijpbaar
dichtbij





Van wie houdt je hart

liefde delen een bloem
blaadjes zoete geuren
ik tel ze
ik tel ze
en bedenk je
hou van mij
o
hou van mij
niet meer gevraagd
een wereld zonder liefde
een wereld zonder leven
een wereld tussen mij
en jou en jou en jou
ja, jullie allemaal
verwelkomt in mijn hart
krijg je wat je verdient
krijg je wat je verlangt
verlangen
de stem in mij roept je door de stilte heen
hoor je me
begrijp je me
in onmacht vervlieg je
maar het gevoel blijft
zielenzeker
geborgen

De appel en het paradijs

gegeven de vrucht
zoetigheid in
kleurige glans verpakt
de schoonheid
de verleiding
getest velangen

de appel en het paradijs
verschuilt de moraal achter de schil
of
verschilt de moraal van de vrucht
hoe de realiteit
genoten paradijs



Een illusie rijker

geleerd, gezegd, verteld,
behouden berekenen
bedacht
ontken de waarheid
ontken het verlangen
neen
alles liever dan dat
zeg het
liefste
ik
ik houd van jou
zo mijn hart het zegt
een illusie rijker

Dromenland

land van ver
komt dichterbij
dromenland
de zachtheid in mij
niets toetst de fantasie
in de onbegrensde realiteit
van dromenland
mooi..
mooi..
mooi!!
til me mijn slaap voorbij
en de streling van je hand
is mijn nieuwe dag



Kopje onder

de jeuk van je tenen tot in je kruin
gevleugeld verlangen
nu springen
is bijna
met zekerheid
een vlucht naar hogere sferen
nu springen
zoete
zachte
woorden

tastbaar reik ik je mijn hand
zoek je ogen
en basel de woorden
en schiet
voorbij de realiteit
gevallen liefde
kopje onder
maar het water verfrist

Overtroffen verlangen

wat nou dat
de fantast
verscholen in mijn ogen
een rozenluier voor het zien
wat nou dat
overtroffen verlangen
genoten vanuit de bron
de vrouw
als geschenk voor mijn dans
overtroffen verlangen
voltooid geluk



De dans in je ogen

iets in mij
een waarneming een blik
de dans in je ogen
lopende de ronding van je wimpers
in de glinstering van je ogen
weerspiegeling van
momentane
volmaaktheid
en de wereld draait
even om ons heen

Mijn hand op jouw lichaam

in de essentie van jouw zijn
zoekt
mijn hand
het gevoel van jouw dans
zacht gestreeld
bijna
verlies ik mijzelf
mijn hand op jouw lichaam
begeleid verlangen
jouw zijn
in de illusie van de dans



Zicht op het paradijs

als bij het licht van de zon
de bloem haar knop opent
als de vlinders fladderen
in de zomerwarmte
zo opent jouw lach
mijn
zicht op het paradijs

Drie nummers verliefd

romantiek verhuld door de
onschuldige dans
verliefde gedachten wakker in een droom
drie nummers verliefd
de klok tikt de tijd weg
maar het gevoel
is eindeloos

Van niets tot iets groots

van niets tot iets groots
harnassen lagen in de kast
bewapening onder het bed
en jij lag zo maar naast me
geen verdediging
geen verweer
niets van dat alles
alleen
het kleine kwetsbare
groots ervaren geluk
zalig!

De wondere wereld

sluit je ogen en zie de kleuren
houd de handen voor je oren en hoor de melodie
knijp je neus dicht en ruik de ochtenddauw
de lippen op de elkaar
hoe sprekend het hart

Lampje aan

het zal zo zijn dat
-we zoeken in gewenst verlangen hoopvol gekoesterd in een omhelsing van binnen-
knopje gevonden
lampje aan
-verlichte geest-
zichtbaar geluk



Zacht gestreeld

daar waar de vingertoppen
het poëtisch verlangen
in een tast vangen
is de zachte streling
romantiek
verscholen in de dans

Ik heb je lief

neemt gedachten gefantaseerd verlangen
zoete geuren
in de ogen die mij vangen
even staat de wereld stil
even alleen samen
vermolten in de dans
o
ik heb je lief

Gesluisde liefde

zacht o zo zacht
lopend ritme
vloeiende dans
jij in mijn armen
gesluisde liefde
transparant verlangen
door de wimpers van mijn ogen
zacht gesloten
zie ik
jou in mijn armen
gesluisde liefde



Dans in stilte

muziek een welkom
in de wereld zonder grenzen
overstijgend het realisme
maar echt zo even
stil
stil
maar hoor je mij
voel mijn dans
in de zachtheid van de kus van mijn hand
terwijl de muziek het horen overstijgt
fluistert de ziel
en horen we de stem van de liefde

Het paradijselijke zijn

zijn wie je bent
zomaar in jouw ogen
spiegelt het genieten

de momenten zo zeker
als de dauw verschijnt

de momenten zo zeker
als de dauw verdwijnt

verlicht het dansen
het paradijselijke zijn
daar waar liefde leeft
echt waar
echt waar
zo mijn hart klopt
zo ogen kunnen spreken
de taal van je hart
zegt meer dan in woorden is te vangen

hoe onzinnig dan zo'n gedicht
zo fantastisch het gevoel
hoe
paradijselijk het zijn



Lente in mijn buik

lente in mijn buik
een zonnestraal, haar warmte
geleidt de energie
van ogen naar het hart
van het hart
naar de buik
vlinders ontwaken
en de zomer komt
februari pas
maar de zomer komt
dat gevoel als eerste
maanden weg
maar
even echt dichtbij
zo de magie het brengt
zo het hart voelt
zo gezien
in jouw ogen

Hou me vast

Hou me vast
je arm om me heen
Hou me vast
je hart dichtbij
energiën stromen
liefde gaat
Hou me vast
maar laat me vrij



Vrijheid

Zoete gedachten de zoen
gegeven mijn hart
kloppend levend liefhebbend
droom
één twee drie
wie o wie
jij of jij
later is later en nu is nu
als een vogel wil ik vliegen
de realiteit overstijgen
de keuze is voor later
nu
het moment
in vrijheid genoten

Jouw hart

lieve liefste wat kan ik doen
je hart staat zo open
je armen koesteren me
je lichaam verwent me
je ogen vragen me
in een zoen voel ik je verlangen
je hoofd op mijn hart
kwetsbaar ben je zo dichtbij
maar ik blijf
bij mij
jouw hart gebroken
je kan me niet vangen
en ik kan me niet geven
woorden spreken je pijn
je ogen kijken diep
in het verdriet van je ziel
je gaat
geen zoen meer
ik kijk je na
je gaat
de bank is we weer
voor mij alleen
jouw hart inmiddels kilometers ver weg
het leven
verkeert



De ziel van binnen

de ziel van binnen
de trouw aan het gevoel
en het overweldigende verlangen
het touw zal zich spannen
breken
...
...
en het verlangen omhelst je lichaam
houdt je vast
bemint je
maar de ziel blijft
van binnen

Dolende stappen in het bos

Dolende stappen in het bos
ruiken voelen
kijken naar boven
het licht het licht
dolende stappen in het bos
de bomen zijn oud
eeuwenoud
vertellen steeds opnieuw het verhaal
van de tweestrijd in het gevoel
kies je voor de zon door de bomen heen
of loop je door
tot een landschap zonder schaduw

Vliegen naar het licht

Vliegen naar het licht
de schaduw overstegen
in de wijsheid van het zien
hoe helder geluk
je ziel streelt
dat gevoel
dat gevoel
moet het er zijn
zal het er komen
van licht naar lichter
van geluk naar gelukkiger
O als ik maar kon vliegen
dan zag ik de tijd vooruit
en kon ik geluk vinden in vandaag